

MARIE ZARL

FURULUND

Instagram: mariezarl

Tänk att måla kunde vara så roligt!

Inte nog med att man får kladda runt med ett otal antal läckra färgkombinationer - och får måla ett motiv som jag själv bestämmer utseendet och innehållet på – jag får dessutom glädjen att "återupptäcka världen". Vad är det som får en sten till att se hård ut, en päls att se fluffig ut eller ett vatten att se ut som vatten? Det gäller att verkligen titta och måla det jag ser och INTE det jag tror jag vet.

Om man tittar på rätt sätt kan man upptäcka att även det mest vardagliga och nästan på intetsägande har fina former och färgskiftningar. Detta är vad jag försöker få fram och gärna förstärka i mina målningar.

Jag har ritat och målat sedan barnsben men det blev mest med akvarell. Småbarnstiden kom emellan och jag varken hann eller hade lust att måla. Mina vänner övertalade mig för några år sedan att prova på akryl som är ett lättare sätt att måla. Blir jag inte nöjd med resultatet är det bara att måla över och måla om igen. Inget blir egentligen fel eller "förlorat".

Jag har gått några kurser men annars är det nog via Youtube och diverse konstböcker jag lärt mig måla.

Katter har blivit ett favoritmotiv, dessa vackra, graciösa och nyfikna seriemördare. Otroligt fascinerande djur – som jag gärna kombinerar med idylliska gatubilder. Det mesta blir bättre med en katt och lite extra blommor!

😊 Emellanåt vill jag dock prova på nya motiv och nya sätt att måla på – det finns så mycket spännande att måla. Det bästa är att jag bara är i början av mitt lärande!